

Actiemaand oktober:

Leermiddelen arme kinderen in Jicamarca regio Bolognesi/Alamos.

Beste parochianen,

Wij zijn Patty en Tjeerd Molenkamp parochianen en vrijwilligers binnen de parochie H3E. Samen met u willen wij graag de arme kinderen helpen om ze, net als de kinderen van vorig jaar, van het analfabetisme af te helpen.

'Een betere wereld begint bij het kind' is ons motto en wij zetten ons in om samen met u kinderen in Peru te steunen en te voorzien van schoolspullen.

Verzoek, wat is ons doel en waarom de donatie?

Opnieuw heeft Pastoor Pedro Vidarte uit Lima Peru gevraagd of wij nu een ander deel van Jicamarca zouden willen helpen met leermiddelen. Afgelopen jaar was het een geweldig succes, onze doelstelling was om 100 kinderen te helpen en het werden er 125.

Wij allen zijn ambassadeurs geworden met het helpen van de kansloze kinderen uit de bergen. Supertrots mag eenieder op zichzelf zijn met datgene wat er is gepresteerd.

Peru is in tegenstelling tot Nederland amper betrokken bij achterstandsgebieden, met heel veel moeite kunnen de kleine schooltjes tafels en stoelen aanschaffen. Schoolmiddelen moeten ouders zelf voor zorgen die helaas de financiële middelen niet hebben. Hierdoor raken de kinderen net als de ouders in een visuele cirkel van analfabetisme. Wij kunnen de ouders en daarmee de kinderen een duwtje in de rug geven om uit de deze malaise te kunnen stappen. De actie van vorig jaar heeft geleid dat ouders en kinderen naar aanleiding van onze actie zeer enthousiast zijn geworden en doen hun uiterste best om de kinderen met de weinige middelen die ze hebben naar school te laten gaan.



Bergscholen variëren in grootte, maar ondersteunen gewoonlijk ongeveer 12 tot 30 kinderen van alle leeftijden, variërend van 5 tot 14 jaar. De rol van de dorpschool in Peru is om kinderen basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen te bieden. Tevens proberen de scholen toekomstige dorpsleiders op te leiden en te scholen. Alle leermiddelen worden gekocht bij lokale handelaren uit arme wijken in Lima.



Wij vragen uw hulp voor het volgende doel:

Aanschaffen van schoolmiddelen voor 100 arme kinderen om ze een eerlijke kans te geven in het leven, zodat ook zij kunnen lezen en schrijven. Met de opbrengt van de donatie zal het volgende worden aangeschaft: rugzakken met 5 schriften, potloden, puntenslijpers, gum, balpennen, schartjes, kleine perforators, linialen en een kleine nietmachines.



Aankondiging:

In de maand september gaan we deze fantastische actie aankondigen met behulp van posters en affiches dat in oktober de collectes plaats gaat vinden. Tevens wordt het aangekondigd tijdens de mededelingen.

Wij brengen een bezoek aan alle drie geloofsgemeenschappen, Meppel, Hoogeveen en Beilen en zullen dit aan u presenteren.

Eindpresentatie:

Medio november of januari komt er een eindpresentatie bij alle drie geloofsgemeenschappen betreffende wat er met uw donatie is gebeurd. De inkomsten en uitgaven worden door de boekhouders gecheckt en voorzien van goedkeuring. Ieder euro wordt gebruikt t.a.v. de schoolmiddelen!

Nota's betreffende in- en uitgaven worden ook gepresenteerd uit zowel Nederland als ook Peru aan de boekhouding.

Bijdrage:

Uw bijdrage kunt u geven tijdens de collectie in oktober, of overmaken op de volgende rekeningnummers:

RK Kerk Meppel onder vermelding van '**Kinderen Peru**'.

Heel graag op het volgende rekeningnummer: NL 89 RABO 0371 8758 89

T.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Meppel

RK Kerk Hoogeveen onder vermelding van '**Kinderen Peru**'.

Heel graag op het volgende rekeningnummer: NL 83 ABNA 0475 1423 14

T.n.v. RK kerkbestuur, Hoogeveen

RK Kerk Beilen onder vermelding van '**Kinderen Peru**'.

Heel graag op het volgende rekeningnummer: NL 06 RABO 0121 5741 21

T.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Beilen

De stichting werkt uitsluitend samen met de Katholieke kerk in Lima Peru voor dit goede doel.