



EEN PASTORALE GROET



**Advent-Kerstmis-Nieuwjaar
2022 - 2023**

Voorwoord

Beste mensen, Advent 2022 is begonnen! Met deze Adventskalender willen wij u begeleiden tijdens deze bijzondere voorbereidingstijd op het hoogfeest van Kerstmis, waar de liefde van God voor ons mensen concreet wordt in Jezus, de Emmanuel -God met ons-. Enkele overwegingen van de evangelieteksten die op de zondagen van de Advent in de kerk worden voorgelezen willen ons helpen om deze tijd bewuster te beleven en dat we ons de blijdschap van Kerst eigen kunnen maken. Veel leesplezier!

Wat is advent? Het woord Advent komt van de vervoeging van het Latijnse werkwoord "komen" (ad-venio) en betekent "wat komt" of beter "aankomst". Een aanwezigheid is al begonnen. Vandaag de dag is Advent een tijd waarin de Kerk zich in haar liturgie voorbereidt op de viering van het mysterie van de menswording van de Heer. God verschijnt en komt voor onze redding. De Adventstijd is niet alleen een herdenking aan een historische gebeurtenis van 2023 jaar geleden, maar het wil ook actueel worden om ons in beweging te zetten naar het definitieve doel van ons leven, namelijk onze redding. Kortom, Advent is de tijd van voorbereiding op de komst van de Heer.

In deze tijd staan we stil bij "de twee komsten van de Heer". Ten eerste vestigen we onze aandacht op de historische Advent, de herinnering aan het wachten van de volken; zij verlangden naar de komst van de Heiland; deze belofte werd concreet gemaakt met de geboorte van Jezus Christus. Dit aspect wordt onderstreept door het luisteren naar de profeten in de lezingen en hiermee bereiden wij onze harten voor op de tweede komst van de Heer (Eschatologische Advent). In deze zin is de Advent de voorbereiding op de definitieve komst van de Heer, aan het einde der tijden, wanneer Hij zal (weder)komen om zijn verlossende werk definitief te bekronen en aan ieder te geven volgens zijn werken. De Kerk nodigt de mens uit om niet met angst en vrees op deze tijd te wachten, maar met de hoop op het eeuwige geluk, dat zal zijn voor al diegenen die Jezus als hun verlosser hebben aanvaard.

Het is belangrijk dat we ons bewust worden, dat het waarin "de twee komsten van de Heer" samen komen onze huidige tijd is. Daarom is Advent ook de voorbereiding van de mens van vandaag op de komst van de Heer. Het gaat om een voortdurende Advent. Het is een gunstige tijd voor evangelisatie en gebed die de mens, als persoon, en de menselijke gemeenschap, als samenleving, in staat stelt om de redding te aanvaarden die van de Heer komt. Jezus is de Heer die voortdurend tot de mens wil komen. Het is noodzakelijk, dat de mens zich hiervan bewust wordt, en dat hij met een open hart klaar is voor de Heer om binnen te gaan. Advent, op deze manier begrepen, heeft een grote actualiteit en is zo van belang. Deze Adventsperiode laat zien hoe de hele tijd draait om Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en altijd; Christus de Heer van tijd en geschiedenis en van ons leven.

Pastor César Cortés



Voor de kinderen

Kaarsjes knutselen

We gaan dit jaar zelf de 4 kaarsen knutselen voor de adventskrans.

1. 'Kaarsje'

Om een papieren kaarsje te maken heb je nodig:

- 2 gekleurde stroken rood papier
- Groen, geel en oranje papier
- Wasknijpers
- Schaar
- (goede) lijm



Aan de slag

Iedereen kent wel de beroemde muizentrappetjes, de belangrijkste techniek voor deze kaarsjes. Zo ga je te werk! Kies 2 kleuren stroken en vouw hiervan een muizentrappetje (over elkaar heen vouwen, om en om). Het is het fijnst om dik karton hier voor te gebruiken, dan is het lekker stevig.

Knip van papier een vlammetje en zorg voor een vouwrandje aan de onderkant. Het is het leukst om eerst van oranje een vlammetje te knippen en hierna een kleiner vlammetje van geel papier. Deze kun je dan op elkaar plakken. Net écht.. Je kunt hem dan aan je muizentrappetje vast plakken met het vouwrandje.



Knip van het groene papier een mooi rondje als ondergrondje. Als je kaarsje klaar is kun je hem op een knijper plakken (houten knijpers zijn het makkelijkst om te lijmen) en een plekje geven op de krans!

Zo maak je in totaal 4 kaarsjes. Je kunt ze gelijk alle 4 maken maar natuurlijk ook elke week eentje extra. Veel knutselplezier.

De 'wekker' voor Kerstmis



De vier weken voor Kerstmis noemen wij de Advent. Een tijd waarin wij vol verwachting uitkijken naar de geboorte van Jezus. In deze zelfde tijd vieren we ook de verjaardag van Sinterklaas, vol verwachting klopt ons hart...

De tijd voor Kerstmis is een tijd die ons 'wakker' wil schudden. Een tijd om wat meer uit te rusten zodat we de verjaardag van Jezus goed kunnen vieren. Je ziet dat ook om je heen. De huizen van de mensen worden versierd. Zowel van binnen als van buiten zien we vele lichtjes verschijnen. De kerstboom komt in huis en bij heel veel mensen ook een kerststal. Allemaal voorbereidingen voor het grote feest.

Ook in de Bijbel zien we een soort van voorbereiding. Eerst horen we hoe een neef en goede vriend van Jezus wordt geboren: Johannes heet hij. Ook hij heeft een belangrijke opdracht van God gekregen om de mensen voor te bereiden op de komst van Gods Zoon. De moeders van Johannes en Jezus zijn nichtjes, ze heten Elizabeth en Maria. De vader van Johannes heet Zacharias. Zowel Zacharias en Elizabeth als Jozef en Maria ontvangen een belangrijke boodschap van de engel van God. Elke week zullen we er een stukje van horen. Net zolang tot de wekker afgaat op 25 december, dat Jezus wordt geboren. Veel leesplezier.

Zondag 27 november – 1^{ste} Advent



Versje bij het aansteken van de 1^{ste} kaars

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in je kamer, want Kerstmis komt eraan.
Het eerste lichtje brandt al, het zegt: let nu goed op.
Want over drie, vier weken, dan is er nieuws van God!

Evangelie: *Mattheus 24: 37-44*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen „Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. „Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. „Dan zullen er twee op de akker zijn de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. „Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. „Begrijpt dit wel als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. „Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht."

Pastorale gedachte

De Adventstijd is begonnen. Advent is een hoopvol gebeuren en ademt de sfeer uit van waakzaam zijn: van wachten en verwachten. Dat hoopvolle van Advent wordt zichtbaar in de Adventskrans. Elke zondag wordt er op die krans een kaars meer aangestoken.

Advent als een wachten op God. Maar wachten wij werkelijk op God. Wij wachten op Kerstmis en vooral op vrede in de wereld. En dat alles heeft ook met God te maken maar is niet hetzelfde als: wachten op God.

Wij christenen weten dat God zal komen op het einde van ons leven. Ons leven eindigt niet in het niets maar we vallen in Gods handen. Maar het wachten op God valt ons soms moeilijk. Want wij merken zo weinig van zijn komst in ons leven.

Dat mensen zich zo vastnestelen aan het materiele van deze wereld ligt ook aan dit zwijgen van God. Als God blijft zwijgen in ons leven dan ontstaat het gevaar dat mensen niets meer van hem verwachten.

Zij zetten zich nog wel in voor gerechtigheid, voor het milieu en voor welzijnszorg. Maar wachten op een God tot wie ik bidden kan, op wie ik vertrouwen kan; nee, dat zit er niet meer in.

Maar juist voor mensen in zo een situatie zegt de evangelist: wees waakzaam! De Heer uw God is komende: God wil tot ons komen in duizenden dingen elke dag opnieuw.

Daarom mogen wij de moed niet opgeven en waakzaam blijven voor de lichtsignalen die God ons zendt.

God kan immers alleen binnentreden in ons leven als wij hem verwachten.

Pastor Alie M. de Lange

Voor de kinderen



Vandaag knutselen we het eerste kaarsje. Misschien kun je van papa of mama een mooie groen tak krijgen en mag deze wel op je kamer liggen. Vanaf nu mag je iedere zondag een zelfgemaakt kaarsje vastmaken in de tak.

Het verhaal van de wekker 1

In de tempel, een kerk in Jeruzalem, waren verschillende priesters aan het werk. Om beurt mocht één van de priesters daar werken om God te dienen. Ze mochten dan wierook branden op het altaar. Op een dag was Zacharias aan de beurt. Hij was blij maar ook wel een beetje zenuwachtig. Hij moest helemaal alleen naar het altaar gaan, terwijl het volk buiten op hem wachtte. Na het offer wat hij aan God had opgedragen moest hij dan het volk zegenen.



Nu stond Zacharias voor het altaar. Hij strooide wierook op het vuur. Toen vroeg hij nog eens aan God iemand te sturen die Israël zou komen redden.

Opeens schrok Zacharias hevig, door de rook heen zag hij een schitterend licht. Er stond een engel naast hem! 'Je hoeft niet bang te zijn,' zei de engel. 'God heeft je gebed gehoord. Elizabeth zal een zoon krijgen; hij wordt de langverwachte boodschapper van God. Hij moet Israël voorbereiden op de komst van de nieuwe Koning. De Heilige Geest zal in hem wonen; zo zal hij weten wat hij tegen het volk moet zeggen. Je moet de baby Johannes noemen.' Zacharias kon haast niet geloven wat de engel hem vertelde. 'Hoe kan ik daar zeker van zijn?' twijfelde hij. 'Ik ben Gabriël,' antwoordde de engel. 'Ik sta naast de troon van God. Zacharias, waarom geloof je me niet? God zal je een teken geven: van nu af aan zul je niet meer kunnen spreken, tot de baby geboren is.'

Zondag 4 december – 2^{de} Advent



Versje bij het aansteken van de 2^{de} kaars

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in je leven, want Kerstmis komt eraan.
Het tweede lichtje brandt al, het zegt: wees maar niet bang.
Het duurt nog maar drie weken, de nacht duurt niet meer lang!

Evangelie: *Mattheus 3: 1-12*

In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea „Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij. „Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei Een stem van iemand die roept in de woestijn bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht." Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen „Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? „Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering, en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader! „Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken „Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.

„Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. „Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren. „Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. „Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. „De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”

Pastorale gedachte

De heilige Johannes de Doper, in zijn sobere maar waarachtige prediking, verkondigt de hoop; deze wordt opgewekt door de bekering van het hart. Van kindsbeen af wordt het hart van de mens in werkelijkheid al overweldigd door zoveel egoïstische en trotse passies; deze brengen hem ertoe zichzelf als autonoom en zelfgenoegzaam te beschouwen, zonder enige behoefte aan redding. Op deze manier verliest de mens uit het oog dat hij gemaakt en geroepen is om in relatie te leven met zijn schepper, met God, in zijn koninkrijk van liefde en vrede. De bekering van het hart is dan ook dringend nodig als men over wil gaan van de onverschilligheid voor het leven, voor de mensen om ons heen naar de empathie en de zoektocht naar het algemeen welzijn. Moge de verwachting van Kerstmis als een alarmbel zijn, een wake-up call voor degenen die de slaap van onverschilligheid voor de Schepper slapen. De barmhartigheid van de Heer is groter dan de koppigheid van de mens en altijd bereid om degenen te verwelkomen die willen terugkeren. Hiervoor wordt Jezus geboren; Hij wil de mens met zijn Schepper verzoenen; het staat mooi verwoord is in de hymne van het morgengebed van de Advent.

Hoor hoe een heldere stem weerklinkt,
het is met slaap en droom gedaan,
het is de tijd om op te staan,
zie hoe de ster van Jezus blinkt.

Het hart dat aards en donker is,
aanschouwt het licht waarop het wacht.
Een nieuwe ster staat in de nacht
en overwint de duisternis.

Het is een Lam dat komt en lijdt,
om niet ons alle schuld vergeeft.
Ons hart dat van verlangen beeft,
bidt Hem om zijn barmhartigheid.

Opdat Hij, als Hij komen zal
in 't lichten van de jongste dag,
ons zijn genade schenken mag,
ons opheft uit de diepe val.

Pastor César Cortés



Voor de kinderen



Vandaag kan het tweede kaarsje gemaakt worden. Deze mag naast het eerste kaarsje geplaatst worden op de groene tak. Zie je: het wordt al een beetje lichter!

Het verhaal van de wekker 2

Je begrijpt natuurlijk wel dat Elizabeth heel blij was toen ze wist dat zij een kindje zou krijgen. Ze liep de hele dag te zingen in het huis. Het was wel een beetje raar dat Zacharias niets zei, maar ze vertrouwde volledig op God, het zou allemaal goedkomen.

Maria was een nicht van Elizabeth. Ze woonde in het stadje Nazareth, ver van Jeruzalem. Het zou niet lang meer duren voor ze ging trouwen met Jozef, de timmerman.



Op een dag zat Maria in haar huis te bidden. Plotseling zag ze een helder licht. Daar stond de engel Gabriël in haar kleine kamer. 'God is met u,' zei de engel. 'Hij zegent u. Wees niet bang, ik breng u goed nieuws. God wil dat u een Zoon krijgt. Hij zal een heel bijzonder Kind zijn; Hij wordt de nieuwe Koning waar iedereen op wacht. Hij zal Koning zijn voor altijd.'

'Hoe kan dat gebeuren?' vroeg Maria. 'Ik ben nog niet eens getrouwd.' 'Daar zal God voor zorgen,' antwoordde Gabriël. 'De Geest van God zal u het Kind geven; daardoor zal uw Kind de Zoon van God zijn. U weet zelf ook dat bij God alles mogelijk is.'

Uw nicht Elizabeth dacht dat ze geen kind meer kon krijgen omdat ze te oud was. Toch verwacht ze nu ook een zoontje.' 'God is goed,' zei Maria. 'Ik wil alles doen wat Hij vraagt. Ik wil Hem dienen.'

Zondag 11 december – 3^{de} Advent



Versje bij het aansteken van de 3^{de} kaars

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt eraan.
Het derde lichtje brandt al, het zegt: blijf wakker, hoor.
Het duurt nog maar twee weken, het grote feest gaat door!

Evangelie: *Mattheus 11: 2-11*

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van de Christus en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen „Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?“ Jezus antwoordde hun „Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. „Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.“ Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes „Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? „Naar een riethalm door de wind bewogen? „Waar zijt gij dan wél naar gaan zien? „Naar iemand in verfijnde kleding? „Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. „Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? „Om een profeet te zien? „Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! „Hij is het over wie geschreven staat Zie, Ik zend mijn bode voor U uit die de weg voor uw komst zal bereiden.

„Voorwaar, Ik zeg u onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.“

Pastorale gedachte

Kinderen kunnen het zo onbevangen zeggen: waar we naar verlangen ... waar we om bidden gewoon de hele wereld zonder ruzie en oorlog en genoeg eten voor alle mensen en kinderen.

In kinderdromen gaan de gedachten nog hun eigen onafhankelijke gang. Wordt het verlangen niet vervormd door de nuchtere realiteit en vragen naar haalbaarheid. Misschien openbaren kinderdromen daarom iets heel wezenlijks: dat het leven zelf het verlangen in zich draagt naar een gave wereld.

In onze no-nonsens wereld is er niet zoveel ruimte voor verlangens die de grootte van huiskamergeluk overstijgen. Het wordt dan al snel luchtftietserij genoemd. Maar diep in ons hart is er verlangen naar een wereld waarin vergeving mogelijk is en er goed nieuws is voor armen en verdrukten. In de woestijn van onze vaak sceptische wereld roept een stem uit het evangelie ons tegemoet.

Een stem die ons hart wil raken precies daar waar we weten van het visioen van Gods droom van vrede en gerechtigheid. Maak de weg recht voor de Heer roept Johannes. Misschien moet er in de woestijn van onze dagen ruim baan gemaakt worden voor dat verlangen dat onze aardse wereld overstijgt. Het verlangen naar meer dan het gewone en naar de geest van het begin van Gods wereld. Advent is daarom de tijd van wachten en verwachten... van verlangen en uitzien naar...

Het is goed dat we daarin goede richtingwijzers hebben zoals Johannes de Doper. Johannes wijst een weg van leven en vreugde. In het evangelie zegt hij het zo. Mensen verbind je met het lot van anderen. Maak het bestaan van de ander tot iets wat jou ter harte gaat. Zo kan er immers een samenleving ontstaan waar een hart in zit en bezieling is. Een wereld waarin op een verborgen manier Gods reddende kracht aanwezig is. Gaudete: verheugt u...

Dat kan werkelijkheid worden als mensen zich omkeren tot elkaar. Dan komt er licht in ons bestaan.

Komt God zelf reddend nabij ... GAUDETE ...

Pastor Alie M. de Lange

Voor de kinderen



Het derde kaarsje mag gemaakt worden. Drie kaarsje op de groene tak, het grote feest komt dichterbij.

Het verhaal van de wekker 3

Toen Gabriël weg was, dacht Maria een lange tijd na. Ze wilde met Elizabeth gaan praten. Het zou een lange reis worden, over de bergen naar Jeruzalem.

Elizabeth zag Maria al van ver aan komen. Maria haastte zich om haar het blijde nieuws te vertellen maar... Elizabeth was haar voor. 'God heeft u gezegend,' juichte ze. 'Hij heeft u uitgekozen om de moeder te zijn van de nieuwe Koning. We hebben zo lang op Hem gewacht; Hij zal ons verlossen.'



Maria was gelukkig. Ze kon lachen en huilen tegelijk. Ze wilde God bedanken voor Zijn goedheid. Ze zong een lied voor Hem, zoals joodse meisjes wel meer doen als ze blij zijn. 'God is goed voor mij, Hij heeft mij uitgekozen, al ben ik maar een eenvoudig meisje.'

Maria en Elizabeth hadden elkaar veel te vertellen. Ze spraken echter met niemand over hun mooie geheim. Dat lieten ze aan God over. Maria bleef bij Elizabeth tot die haar zoontje kreeg. Ze hielp haar niet zoveel ze kon. Daarna keerde ze naar Nazareth terug.

Zondag 18 december – 4^{de} Advent



Versje bij het aansteken van de 4^{de} kaars

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats voor het Kindje, want Kerstmis komt eraan.
Het vierde lichtje brandt al, de krans is vol van licht.
En over een paar dagen krijgt God een nieuw gezicht!

Evangelie: *Mattheus 1: 18-24*

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak „Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de heilige Geest. „Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden." Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt „Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuël geven." Dat is in vertaling God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.

Pastorale gedachte

Deze perikoop van het evangelie die ons in deze overweging wordt aangeboden, klinkt als een aandrang. Het wil ons uitnodigen tot een intensere laatste voorbereiding, om het vleesgeworden Woord van God te kunnen verwelkomen en Hem in ons leven te laten groeien: om ons hart te openen voor een sterk en actief geloof, in gehoorzaamheid aan de wil van de Heer, en in volledig vertrouwen in Hem. God zelf belooft in zijn voorzienigheid een teken uit de mond van de profeet Jesaja: Het zal de geboorte zijn van een kind dat de naam Emmanuel (God met ons) zal krijgen. Ja, juist uit de zwakheid en kwetsbaarheid van een kind zal de redding komen. De kerkvaders zagen in de wonderbaarlijke geboorte van dit kind de vleesgeworden zoon van God, die onder ons komt om ons te redden van onze moeilijkheden en ons de vreugde te geven Hem als metgezel op de reis van het leven te hebben. Deze Emmanuel zal in alles gelijk zijn aan de mens, behalve in de zonde.

Door Jezus wordt ons totale redding aangeboden die ons niet alleen bevrijdt van onze zonden, maar ook de deuren van het eeuwige koninkrijk van God voor ons opent. Wat is de weg die ons vanuit deze wereld naar dit gelukzalige koninkrijk leidt? De apostel Paulus geeft hier een antwoord voor ons aan het begin van zijn brief aan de Romeinen. Alle volken zijn geroepen om het Evangelie van God (dat Hij zelf verkondigde) te gehoorzamen. Gehoorzaamheid is de hoogste daad van aanbidding, die aan God wordt gegeven en hem meer behaagt dan offers. Het vereist de capitulatie van onze hoogmoed voor de wil van de Heer. Dit is wat de Zoon van God alle mensen komt leren, door zijn voorbeeld: in zijn geboorte, omringd door extreme armoede en een bijna minachtende onverschilligheid van zijn tijdgenoten; in zijn leven van onderduiken; in zijn prediking gekenmerkt door zachtmoedigheid en goedheid; in de aanvaarding van het doodvonnis aan het kruis waar hij zijn leven opoffert tot eer van de Vader. Laten we de Heer vragen om meer navolging van zijn voorbeelden en minder pretentie om door te dringen tot deze goddelijke mysteries. Moge Jozefs' volgzaamheid een aansporing voor ons zijn. In gehoorzaamheid neemt hij de rol aan van adoptievader van de Verlosser op zich; hij aanvaardt de verantwoordelijkheid en vertrouwdde zich toe aan de wil van God, wiens plannen geleidelijk zullen worden geopenbaard op het pad van het leven van iedere mens.

Pastor César Cortés

Voor de kinderen



Ook het vierde kaarsje mag nu gemaakt worden en op de groene tak vastgemaakt worden. Nu is er voldoende licht om de nieuwe koning, Jezus, te kunnen verwelkomen.

Het verhaal van de wekker 4

De buren van Elizabeth waren wel verrast toen de oude vrouw nog een kind kreeg. Hoe was dat mogelijk? Na een week werd er feest gevierd; de baby moest een naam krijgen. Heel de familie was daarvoor bijeengekomen. Er waren ook veel vrienden uit de buurt en iedereen wilde goede raad geven. 'Je moet hem Zacharias noemen, dat is toch de naam van zijn vader,' meenden sommige mensen.



'Nee,' lachte Elizabeth. 'We noemen hem Johannes.' 'Dat kan toch niet! In heel de familie is er niemand die Johannes heet.' 'Hoor eens hier,' zei Elizabeth, 'het is altijd zo geweest dat de vader van het kind de naam kiest. We zullen aan mijn man vragen welke naam de baby krijgt.' Zacharias kon nog altijd niet spreken. Hij vroeg het bordje waar hij al die tijd op geschreven had. Hij maakte het schoon en hij schreef: 'Mijn zoon zal Johannes heten!' Daarmee deed hij wat de engel van hem verlangde en ineens kon hij weer spreken. Wat een verrassing voor de familie en de vrienden. Zacharias dankte God.

Zacharias nam de baby in zijn armen en zei: 'Als jij groot bent, moet je aan het volk gaan zeggen dat er een nieuwe koning komt. Hij zal geen gewone koning zijn maar de Zoon van God. Ik ben gelukkig, dat Johannes zijn boodschapper mag zijn.'

Kerstmis



Evangelie: *Lucas 2: 1-14*

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea: naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen.

Maar de engel sprak tot hen: „Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk.

„Heden is u een Redder geboren,

Christus de Heer, in de stad van David. „En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden: „Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."

Pastorale gedachte

“Heden is u een Redder geboren”, we hoorden het de engel zojuist in het Kerstevangelie zeggen. Heden is u een Redder geboren zeg ik nu ook tot u, tot jou, tot ons allemaal. Want dat is wat Gods bedoeling was met de menswording van zijn Zoon. God wilde de mensheid redden en Jezus heeft ons laten zien wat daarvoor te doen of nog beter gezegd: wat daarvoor te laten. Jezus zelf heeft de definitieve weg voor ons geopenbaard doordat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven op het kruis, daardoor schonk Hij ons eeuwig leven.



Zoals misschien bekend ben ik een verzamelaar van kerststalletjes. Naast een paar grote zijn er enkele honderden kleine stalletjes. Van over de gehele wereld zijn ze verzameld. Vertegenwoordigen geen grote economische waarde maar wel een emotionele. Onlangs tijdens onze bedevaart kocht ik in Lourdes een stalletje vanuit de ‘Hollandse traditie’. Jezus lag niet in een kribbe maar in een klompje. Humoristisch maar het brengt me wel bij de boodschap die ik graag met jullie wil delen.

De betekenis van Kerstmis is niet alleen de herdenking van de geboorte van Jezus, daar in die stal van Bethlehem, bij Jozef, Maria, de engelen, herders en de drie koningen. De echte betekenis van Kerstmis is dat Jezus geboren wil worden in jouw hart! Pas dan heeft het geboortefeest van 2022 jaar geleden zin! Alleen dan blijft Hij levend voor ons en schenkt Hij nieuw leven.

Probeer door de glitters van de kerstversiering heen te kijken; denk even niet alleen aan eten en drinken en mogelijke cadeaus. Het grootste geschenk van Kerstmis is dat Hij geboren wordt in ons persoonlijk, in ons allemaal. Hij laat ons op deze wijze tot bloei komen; Hij voedt ons met Zijn Blijde Boodschap en maakt dat we uiteindelijk allemaal zullen schitteren. Daar hebben we geen lichtjes of tingeltangels voor nodig. Maar als we Jezus de kans geven in ons geboren te worden, dan bouwen we mee aan Gods Rijk hier op aarde en zal er oprecht Vrede zijn, voor ons allemaal.

Namens het Pastoresteam, parochiebestuur en locatieraden wens ik jou en u allen: **Zalig Kerstfeest!**

Pastoor Peter Wellen

Voor de kinderen

Het verhaal van de wekker 5



Keizer Augustus wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. Iedereen moest zich in laten schrijven in de stad waar hij geboren was. Jozef kwam uit Bethlehem, de stad van koning David. Daar moest hij dus naar toe. Maria mocht in Nazareth blijven. Toch nam Jozef haar liever mee; het zou niet lang meer duren voor haar Baby geboren werd.

De reis duurde een hele week. 's Nachts sliepen ze in het veld en dat was niet altijd prettig. Wat waren ze blij toen ze eindelijk in Bethlehem aankwamen.

Jozef wilde graag een kamer voor Maria maar dat was niet mogelijk, alles was vol. Er was alleen misschien nog een plek in een grot, een soort van stal, in het open veld. Daar gingen Jozef en Maria naar toe. Het was wel vuil maar Jozef maakte alles een beetje schoon. Hij spreidde stro uit; daar kon Maria op gaan liggen. In die grot werd het Kindje geboren.

Maria en Jozef dachten er niet aan dat ze in een stal zaten. Ze waren zo gelukkig met hun lieve, kleine jongen. 'Hij zal Jezus heten, zoals de engel gezegd heeft,' lachte Jozef. 'God heeft ons dit Kind gegeven; Het zal ons volk verlossen.' Maria wikkelde haar Kind in doeken, zoals alle moeders toen deden. Een wieg was er niet. Er stond wel een kribbe, een voerbak voor de schapen. Jozef maakte het schoon en legde er hooi in. Dat was het bedje van de kleine Jezus.



Nieuwjaar



Evangelie: *Lucas 2: 16-21*

In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Pastorale gedachte

Wees gegroet Maria, Koningin van de Vrede!

Er zijn verschillende redenen die ons op deze eerste dag van het jaar uitnodigen om na te denken en ons te verenigen om de Heer te bedanken.

De dagen, weken, maanden en jaren gaan voorbij. De nieuwjaarsdag zet ons aan het denken over de beknoptheid van ons leven. De broosheid van het leven dwingt ons om de tijd te heiligen (goed te gebruiken) die ons als een geschenk is gegeven, om in waakzaamheid te leven die ons zeer wordt aanbevolen door het Woord van God.

Dit is de Dag van de Vrede en het gezin is de bewaker van die vrede. "Werken voor het gezin betekent werken voor vrede", zei de heilige paus Johannes Paulus II.

Misschien vragen we ons af waarom ons gebed om vrede niet wordt verhoord. We kunnen niet verwachten dat er vrede zal zijn in de "familie van naties" als we niet eerst vrede opbouwen in onszelf, in onze gezinnen en tussen familieleden, in onze kerkelijke organisaties, in parochiegroepen, enz. Zullen we in dit nieuwe jaar erin slagen om zoveel hypocrisie, zoveel geheime jaloezie, zoveel afgunst, en vele egoïsme uit ons hart te verwijderen? De vrede in de wereld is de som van de vrede tussen individuen zoals de zee de som is van vele druppels water van de aarde.

Jezus, de Zoon van God en van de maagd Maria, kwam om vrede te brengen. Zij, de Koningin van de Vrede, biedt ons haar zoon Jezus aan, de Vredevorst omdat we allemaal leren leven in vrede met onszelf, met onze naaste en met de Heer.

De apostel Paulus herinnert ons eraan, dat we kinderen van God zijn en daarom net als Hij dragers van vrede zijn: Wat een verantwoordelijkheid! De herders gingen naar de kribbe en nadat ze het Kind hadden gezien, voelden ze zich overvallen door een wonderbaarlijke verbazing, die hun leven veranderde. Ze keerden terug naar hun kudde en prezen God voor alles wat ze hebben gezien. Moge dit ook onze houding zijn aan het begin van dit nieuwe jaar. Dat we God bedanken voor het afgelopen jaar en met geloof, hoop en enthousiasme uitkijken naar dit pas begonnen jaar.

Pastor César Cortés

Nieuwjaarsgedicht

Vandaag weer de laatste dag van het jaar,
waarin we veel hebben meegemaakt met elkaar.

Heel veel mooie dingen beleefd,
maar ook met heel veel angst en verwarring geleefd.

Maar juist in al die moeilijke tijden,
heeft de Here God ons kunnen leiden.

De Here Jezus heeft ons gedragen,
op die ontzettende zware dagen.

Dank U Vader voor Uw nabijheid,
in vrede en in strijd.

Dat wij komend jaar mogen uitkijken,
naar alles wat wij mogen bereiken.

En dat wij met Uw liefdevolle zegen,
met blijheid mogen gaan op al onze wegen.





Aan dit boekje hebben meegewerkt:

Pastoresteam

Magda Roelofs, secretaris pastoresteam

Wij wensen u allen: Vrede en Alle Goeds!

Pastor Alie de Lange

Pastor César Cortés
06-25145356

Pastoor Peter Wellen
0528-262756

